

בין גל לגל

עלון שדות ים 1941 יח שבט תשפב, 20.12.2022



היונים של
יצחקלה

עמודים 9-12
צילום: הדס לביא



יצחק שבו 1938-2022

הספד הקיבוץ ליצחקלה שבו ז"ל

רותם, עזרא, רחלי, האחים דוד, אלי ושוש, המשפחה הרחבה, חברים, וכל מי שבא לחלוק כבוד אחרון לחברנו יצחקלה שהלך לעולמו אתמול בבוקר, והוא בן שמונים ושלוש שנים.

מסירות, נאמנות, אכפתיות, הסתפקות במועט והודיה על הטוב היו מנת חלקו של יצחקלה.



יצחקלה ואחיו התאום דוד, נולדו בבגדד בשנת 1938. הוריו עזרא ומזל, הקימו משפחה רחבה שמנתה שמונה אחים ואחיות. האב התפרנס מהוראת עברית והיה מעורה בקהילה היהודית. המשפחה התגוררה בבית מושכר מאישה ערבייה סמוך למאגר מים מקורה. כשיצחקלה היה בן ארבע, בוצע פוגרום ביהודי העיר. הפורעים רצחו מיהודי העיר, אולם בזכות הערבייה הטובה ניצלו חייהם של יצחקלה ומשפחתו מאותו רצח המוני. הערבייה הסתירה את היהודים בתוך מאגר המים, וכשהגיעו הפורעים קראה לעברם שהיהודים ברחו מהעיר.

לאחר הפוגרום עברה המשפחה מעיר לעיר עד שהגיעה לבצרה. האב עסק לפרנסתו בניהול עבודה אצל אדם עשיר בעל מטעי תמרים, ובערבים היה פעיל בארגון להעלאת היהודים לארץ ישראל. לאותו עשיר היה שובך גדול חצר. כך התוודע יצחקלה לגידול היונים.

בהמשך השנים, סיפר יצחקלה, "שתי אחיותיי ואני הועברנו בדרכי עורמה לטהרן בעזרת התנועה הציונית. שם רוכזו הצעירים בבית קברות מוסלמי תוך העלמת עין מצד השלטונות". בשנת 1949 עלו יצחקלה ואחיותיו ארצה במטוס בריטי.

יצחקלה הגיע לשדות ים במסגרת עליית הנוער בספטמבר 1949 והשתלב בכיתת "אשל". כיוון שהיה צעיר הועבר בהמשך לכיתת "ארז". יצחקלה אהב לטפל בבעלי חיים, הוא גידל ברווז שהיה כרוך אחריו לכל מקום שהלך. את עיקר מרצו הקדיש לעבודה בשובך שבפינת החי.

במסגרת העבודה של הנוערים במשק, יצחקלה הצטרף לעבודה במספנה. שם הוטל עליו ליישר את המסמרים העקומים כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם מחדש. "אולי היה זה מטעמי חיסכון, אמר, בדיעבד היה בזה ערך גם לשמירה על איכות הסביבה".

בצבא שרת יצחקלה בחרמ"ש לאחר טירונות מפרכת ב"גולני". כחייל קרבי השתתף בפעולות בגבול הסורי ובגבול מצרים. וכשהיה חייל במילואים, יצחקלה השתתף בקרבות בגולן במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים.

כששב לקיבוץ בתום השרות הצבאי עבד תקופת מה בבנות, ולאחר מכן שב לעבוד בנגריה וב'דלתיות'. שם עסק בבניית ארגזים וסולמות למשרד הביטחון וכן בבניית חדרי קירור.

יצחקלה נישא לדליה ז"ל ב-1967. שנה לאחר מכן נולד עזרא הבכור ובהמשך נולדה רחלי.

במקביל לשגרת היום בעבודה ובמשפחה פיתח יצחקלה את תחביבו בגידול יונים. הודות למסירותו ולאהבה שהקדיש לכל יונה ויונה הוא זכה להערכה רבה בקרב מגדלי היונים בארגון הארצי. יצחקלה טיפח מגוון של זנים, וגידל דורות של יונים מהם נהנו גם ילדי שדות ים בטיולי הבוקר בקיבוץ, ובמיוחד בטקסי ראש השנה ושבועות, כשהעיפו את יוני הדואר.

במרוצת השנים עבד יצחקלה בנגרית בית, היה חצרן בתי הילדים ונטל חלק גם בפלסאון.





בשנת 1988 הגיעה רותם לקיבוץ בעקבות הכרותה עם יצחק'ה. לאורך השנים נהגו בני המשפחה לאכול יחד בערבי שבת וחג, ונהנו ממטעמיה של רותם. הבנות של עירית הסבו ליצחק'ה נחת, והוא נהנה מתפקידו כסבא. בשנים האחרונות בריאותו התרופפה. תשוש ועייף חיפש מנוח.



ביום ראשון בבוקר נדם ליבו. "אנשים צנועים באמת גם מותם חרישי, אנשים צנועים מתים בשקט".
יהי זכרו שמור וצורר בתוכנו.

הספידה: אביטל שחר

י' בשבט התשפ"ב 12.1.2022

הספד ששון חורש - אחיין של יצחק'ה ז"ל



יצחק'ה, כך קראו לך. בשבילי היית דוד יצחק, הדוד הקרוב גיאוגרפית אלינו יותר מכל הדודים. בפעם האחרונה שנפגשנו הייתה בתחילת נובמבר. שמחנו אבי, אחי ואני לראותך בביתנו נועם בקיבוץ עירני, חיוני, צוחק ומתבדח עם המטפלות שלך בשפה הערבית. בגיל 11 עזבת את משפחתך בעיראק ועלית לארץ ישראל. הגעת כילד לקיבוץ ואלייך הצטרף לכמה שנים אחיך התאום, דוד.



הרב שלי - הרב שלמה של קיבוצי מטה אשר, תמיד אמר לקיבוצניקים הוותיקים שהוא מקנא בזכות שלהם כעובדי אדמה בארץ, כי לדברי הרב קוק מצוות יישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות, ואתה, דוד יצחק זכית במצווה זו באהבתך לקיבוץ, בציונות ובשירות הצבאי שלך. בשבילי היית תואם השיר "דוד גיבור אשר על המשמרת".

בתור ילד הייתי ממתין לחופשות אצלך בקיבוץ, להצטרף לעבודות איתך. ממך למדתי לאהוב את עבודות העץ, ועד היום אני שומר למזכרת כלי עבודה שארגנת לי בארגז כלים ואת אלבומי הבולים המיוחדים שאספת כנער, במסגרת התחביבים שלך. ולא נשכח את אהבתך לבעלי חיים ולאוסף המיוחד של היונים בו התמחית ואף השתתפת בתחרויות, הצמחים שהיית מגדל ותמיד היית חולק בהם עם מכרייך.

דוד יצחק טוב ליבך ואהבת הבריות, החיוך התמידי, העזרה לזולת וחמלה רבה היו ממעלותייך הרבות, ועליך נאמר בתהילים:

"מזמור לדוד ה' מי יגור באוהלך, מי ישכון בהר קודשך הולך תמיד ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו".
דוד יצחק האהוב, לך בשלום ותנוח על משכבך בשלום ותעמוד לגורלך לקץ הימים.
היה מליץ טוב בעד משפחתך וידיך.
אנו נמשיך לשמור על קשר עם עזרא ורותם.

